

Đoan ơi cho phép đăng bài nhǎn nhủ sau đây để tìm lại những bạn học cũ lớp Seconde Trường Lycée de Vientiane cả nam lẫn nữ năm nào nhé.

Trong những năm học ở trường Lycée, chỉ có Năm học lớp Seconde Moderne (Mathématiques) là mang nhiều kỷ niệm nhất. Năm đó cũng là năm mà Nhóm Khắc Lơ ra đời gồm 5 thằng nguyên thủy: **Khắc Huỳnh Công Thành, Séngthong [Nghìu** (xin một vài giây im lặng nghiêm minh để tưởng nhớ đến người bạn thân đã quá cố)], **Doan Chanthalangsy, Cương** và bản thân mình **At Sisomphou** (Ất). Trong 5 Khắc nói trên, Khắc Thành là có tài may áo quần nên cả 5 Khắc đều có uniformes mặc đi học. Mình còn nhớ, ngày nào mà bà giáo hay ông thầy mà kêu 1 trong 5 thằng lên để trả bài thì 4 thằng kia coi như không thoát bị kêu tên. Cũng vui, nhớ vậy mà cả 5 thằng đều cố gắng học cho khỏi bị ông thầy hay bà giáo mắng. Vì Nhóm Khắc này không phải là Nhóm phá phách hay du đảng trong lớp học. Một kỷ niệm đáng nhớ nữa là giờ vẽ của thầy Mc Legay (không biết mình viết đúng tên thầy không vì lâu ngày không dùng chữ Pháp). Sau khi thầy chỉ dẫn cho học trò vẽ xong là thầy ngồi ngủ gà ngủ gật, mặc trò, trò muốn làm gì thì làm, thầy cứ ngủ. Vậy là chúng mình thay vì vẽ thì lại làm thơ (thơ việt) tán mấy nàng Việt ở lớp Seconde (Philo...?). Các nàng cũng chịu chơi không kém, làm thơ đối đáp. Thầy Legay thấy các bàn vẽ đều đầy những chữ viết nhưng thầy không đọc ra, thầy phải nhờ đến điều tra viên nên mới biết rằng đó là do các học trò Việt viết. Vậy là thầy mướn người cao sạch hết các chữ viết trên bàn vẽ, và đánh vec-ni lại rồi cho số vào các bàn đó, và mỗi trò mỗi lớp có một số riêng, trò nào số nào là phải ngồi bàn số đó. Chưa hết, thầy vẫn tật nào chứng nấy, vẫn ngủ gà ngủ gật, đến khi tỉnh dậy thì thầy chẳng thấy đứa học trò nào cả. Giận quá tuần kế tiếp thầy thường cho mỗi trò 2 giờ ngồi học ở salle de conférence vào chiều thứ Năm...

Trên đây là một ít kỷ niệm của tuổi học trò, nhất là Nhóm Khắc Lơ. Sau này thì Khắc Lơ đã sinh sôi nẩy nở ra nhiều rồi mình cũng chẳng còn nhớ ra là bạn nào với bạn nào nữa. Còn như kỷ niệm của chuyến đi Hạ Lào bằng đường hải vào Mùa Hè năm 1967 (?) thì đã có hình ảnh của Khắc Dũng gửi đăng rồi và Khắc Phan Tình góp ý.

Cứ tối thứ Sáu hay thứ Bảy là đi phá phách các phố phường, bấm chuông đánh thức các anh chêc dậy. Rồi đến lò bánh mì mua bánh mì mang ra bờ sông ngay khu vườn 555 trước Hotel Lane Xang nhai nghiên, ... etc...

Vẫn biết mỗi người đều đang có bốn phận với gia đình, nhưng không biết các chàng hay nàng năm xưa, nay tản mác đi đâu hết nhỉ? (chẳng hạn như: chàng Cương, các nàng: Thực, Vân, Hằng, Mai, Phụng, ...) . Xin các bạn lên mạng của anh Đoan để khơi lại chút ít kỷ niệm của "Những Ngày Xưa Thân Ái" tuổi học trò cho dui dẻ trước khi trở về với bụi đất.

Xin cảm ơn anh Đoan đã cho bài viết này lên trang "Chia Sẻ & Góp Ý".

Thân ái chào các bạn.,